

Beste cultuur geïnteresseerde en fan van fotoboeken,

Velen hebben al in het verleden belangstelling getoond voor mijn (documentaire) fotoboeken.

Wellicht heeft u belangstelling voor mijn nieuwe fotoboek dat de tweede helft van september verschijnt in Nederland en tweede helft november op Curaçao;

Ser'i Otrobanda

Ik bied u de mogelijkheid van voorinschrijving voor een speciale prijs geldig tot 1 augustus 2022:

Het fotoboek wordt A4 formaat staand, hardcover en 256 pagina's (dikker dan mijn voorgaande boeken). De winkel verkoopprijs op Curaçao zal Nafl. 105,00 bedragen. De voorintekenprijs voor u bedraagt **Nafl. 95,00**. Levering via mij op Curacao in november.

In Nederland geldt een winkelverkoopprijs van € 44,00, de voorintekenprijs is € **40,00**. Hier dient u echter ook nog rekening te houden met kosten voor verzenden van het pakket a € 7 binnen Nederland.

Mocht u belangstelling hebben voor 1 of meerdere boeken, dan kunt u mij dit per mail aangeven (met Curacao of Nederland erbij vermeld en evt. telefoonnummer). en uiterlijk per 1 augustus a.s..

U kunt dan voor ontvangst van het boek het bedrag overmaken op mijn Curacao of Nederland rekening (afhankelijk waar betaald en geleverd wordt). In september ontvangt u de betaal-informatie.

HET FOTOBOEK:

Afgelopen (corona)jaren heb ik mij gericht op het vastleggen van het leven in de contrastrijke en multiculturele volkswijk Ser'i Otrobanda. Een interessante en krachtige wijk met trotse bewoners. Alle ingrediënten van de Curaçaose samenleving lijken hier samen te komen. Deze smeltkroes toont aan dat een volkswijk ook een voorbeeldwijk kan zijn.

(Ex)bewoners vertellen hun persoonlijke verhaal opgetekend door schrijfster Jeannette van Ditzhuijzen en vanzelfsprekend ontbreekt ook enige informatie over de historie niet. De teksten zijn in het Nederlands daar ik intussen de ervaring heb dat de door mij geproduceerde boeken daarmee de grootste afzet hebben.

De fotografie richt zich op het heden, op de huizen en architectuur maar vooral op de mensen die er wonen, op het leven in de straten en hun leven in huis met ook aandacht voor de bedrijven en activiteiten die er plaatsvinden en die de wijk vooruit helpen.

Beeld en tekst versterken elkaar. Het verleden smelt samen met het heden en gaat over in de toekomst. Want er zijn ook vele plannen en ideeën voor de komende jaren.

Het geheel wordt momenteel gebundeld in wat uiteindelijk een kunstzinnig fotoboek wordt welke ook de creativiteit en kleurrijkheid van de wijk vastlegt. IJzerstraatkwartier, Quinta, Hoogstraat, Korallengebied en San Mateo, het komt allemaal langs.

Ik hoop dat mijn liefde voor de wijk in de foto's zichtbaar is en dat de wijk u net zo zal raken zoals het mij geraakt heeft.

Om te bestellen stuurt u de e-mail naar : sinaya.wolfert@gmail.com

Sinaya

www.sinayawolfert.nl